
Een collectie van 32 brieven om zelf te schrijven

Brieven die je nooit verstuurde.

Uit je hoofd op papier

www.uitjehoofdoppapier.nl

*Je hoofd weet het al.
Nu mag het op papier.*

—

Inhoud

- | | | | |
|----|--|----|---|
| 1 | <i>Aan iemand die me niet echt zag</i> | 19 | <i>Aan de versie van mij die altijd doorging</i> |
| 2 | <i>Wat ik eigenlijk terug had willen zeggen</i> | 20 | <i>Alsof ik alles moest oplossen</i> |
| 3 | <i>Aan iemand die ik ben kwijtgeraakt</i> | 21 | <i>Hoe ik mezelf steeds wegcijferde</i> |
| 4 | <i>De dingen die ik inslikte</i> | 22 | <i>Dat moment waarop ik weer over mijn grens ging</i> |
| 5 | <i>Wat ik nooit hardop zei</i> | 23 | <i>Wat ik eigenlijk nodig had</i> |
| 6 | <i>Alsof het me niet raakte</i> | 24 | <i>Wat ik anders had willen doen</i> |
| 7 | <i>Wat ik voel maar niet laat zien</i> | 25 | <i>Wat ik nog steeds met me meedraag</i> |
| 8 | <i>Wat ik kleiner liet lijken dan het voelde</i> | 26 | <i>Aan iemand die me heeft teleurgesteld</i> |
| 9 | <i>Dat moment waarop ik mezelf inhield</i> | 27 | <i>De woorden die bleven hangen</i> |
| 10 | <i>Wanneer ik mezelf aanpas</i> | 28 | <i>Wat ik niet meer wil uitleggen</i> |
| 11 | <i>Wanneer mijn hoofd niet stil wordt</i> | 29 | <i>Aan iemand die dacht dat het goed met me ging</i> |
| 12 | <i>Wat ik nooit heb durven vragen</i> | 30 | <i>Aan mezelf van toen</i> |
| 13 | <i>Wat ik blijf overdenken</i> | 31 | <i>Wat ik eindelijk wil loslaten</i> |
| 14 | <i>Wanneer alles me teveel wordt</i> | 32 | <i>Wat ik hier mag achterlaten</i> |
| 15 | <i>Aan iemand die nooit sorry zei</i> | | |
| 16 | <i>Wat ik voelde maar niet uit kon leggen</i> | | |
| 17 | <i>Wat ik niet wilde voelen</i> | | |
| 18 | <i>Wat ik mezelf bleef vertellen</i> | | |

